

# Koppiestoid

Een uitgave van Boerderij de Groene Hoeve

Jaargang 1, Nummer 1

Koppiestoid is een uitgave van Boerderij de Groene Hoeve Wijdenes.

Met deze uitgave willen we de verbinding leggen tussen klanten, cliënten en gasten van onze boerderij in de breedste zin des woords.

## Redactie:

- Linda Timmer,
- Ian Smit en
- Niki Groenendijk-Vlug.

## Verschijningsdata:

Op of rond  
1 november  
21 december  
1 februari  
21 april  
1 mei  
21 juni  
1 augustus  
21 september

## Kopij:

Gaarne 2 weken voor verschijningsdata insturen naar ons email adres.  
Boerderij de Groene Hoeve  
Lekerweg 25  
1608 MB WIJDENES

## Telefoon:

06-50127919

## Email:

groenehoeve@gmail.com

Samhain is een andere benaming voor het feest dat tegenwoordig ook wel Halloween wordt genoemd. Van oorsprong een landbouwfeest. Het was de tijd van het jaar dat de oogsten waren binnen gehaald, het vee dat de winter niet door zou komen geslacht was en ingemaakt, de houtvoorraad was aangevuld, noten geraapt, kortom, al die bezigheden die nodig waren om een goede wintervoorraad aan te leggen voor mens en dier. Wat niet bewaard kon blijven werd opgegeten tijdens dit feest. Zonde om weg te gooien toch? Van een biet soort werden lampionnen gemaakt, symbool van het leven dat in de aarde voortleefde. Voor de Kelten begon het nieuwe jaar met Samhain, de donkerste tijd van het jaar brak aan, het midden van het herfstseizoen.

Voor ons betekent 1 november dat het BBB seizoen is afgelopen, nu kunnen wij ons opmaken voor een betrekkelijke rustige winterdag. De tijd tussen Samhain en Yule gebruiken wij om zaken te repareren, plannen te maken voor volgend jaar, en te genieten aan al het moois wat Moeder Aarde ons te bieden heeft.

De paddenstoelen die op de gekste plekjes opkomen, alle kleuren van de bladeren die vallen en bomen kaal en koud achterlaten, de dieren zoals egels en kikkers die zich verschuilen onder een dikke laag balderen of modder alsof ze zeggen willen.....Koning Winter is in aantocht.



Foto's en of tekeningen zijn gemaakt door deelnemers van de zorgboerderij.

## Wist u dat.....

- het al weer Samhain (Halloween) geweest is
- Boerderij de Groene Hoeve 15 jaar bestaat?
- En dat we dat gevierd hebben met wel 200 soesjes....
- Wij met zijn (bijna) allen naar het Archeon zijn geweest?
- Wij aangesloten zijn bij Stichting Heemz.org?
- Wij nog op de maandag en vrijdag 1 plek open hebben om ons team te komen versterken (zie elders)
- De volgende koppiestijd rond Yule uitkomt.



## Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is D'Abu, Boetje voor



vrienden. Ik woon samen met mijn moeder Doenja op de boerderij. Ik heb het daar vreselijk naar mijn zin. Ik ken ook alle deelnemers bij geur, dat maakt het voor mij gemakkelijker. Zoals u weet doen honden, waar ik er dus een van ben, veel met hun neus. Mijn moeder ook, daar is de neus nog sterker ontwikkeld. In jullie mensen jaren is ze al 105 dus je snapt dat zo'n neus erg belangrijk is. Horen kan ze al niet meer en het zien gaat ook achteruit maar die neus die blijft het doen. Niet alleen herkennen wij mensen aan hun geur, wij ruiken ook of ze verdrietig zijn of bang. Als de lente is begonnen komen er nog veel meer mensen naar de boerderij, ook met hun puppy's. Die zijn dan vaak bangig en gaan

gaan huilen. Vaak willen ze dan ook door hun moeder of vader opgetild worden en dat vind ik jammer. Ik krijg dan zo niet de kans om eens te ruiken waar dat allemaal vandaan komt die bangigheid. Meestal los ik dat op door een stok of een balletje te komen brengen en heel soms snappen ze dat ik dan wil spelen. Als ze dat doen is het ijs gebroken en voel ik me ook vrij om ze bij mijn roedel toe te laten. Ik lig dan ook al vaak voor hun hol te wachten tot ze wakker zijn want spelen is het allerleukste wat er is. Krijg ik het warm dan neem ik gewoon een duik in de sloot en heel soms doet zo'n puppy dan mee, heerlijk. Die mensen zijn wel kaal, dus lekker uitschudden is er niet bij. Tot de volgende keer, dan vertel ik weer een verhaal over de boerderij.



## Vit de oude doos.....

Het eerste Halloween feest op de boerderij, 15 jaar geleden.....



Kinderen uit de straat maakten hun lampionnen van pompoenen.







### **Koken met de boerin.**

Pompensoep, een heerlijke soep die ik zelf altijd ingeblikte zonnenschijn noem. Niet alleen om de mooie warme oranje kleur, maar van binnen wordt je er ook lekker warm van. Het is een hele snelle soep die je naar eigen smaak kunt aanpassen. De basis is gekookte pompoen. Hiervoor hak je de pompoen in tweeën, ontdoe hem van de zaden en de zaadlijsten, snij er reepjes van zodat je er makkelijker de schil vanaf kunt halen. Kook hem dan gaar in zo'n 20 minuutjes. Je kunt zelf bouillon trekken of bouillon van een blokje maken, zelf gebruik ik hiervoor de vegetarische variant met veel tuinkruiden. Wil je hem hartig, fruit dan een uitje met een pepertje, wil je hem zoet, fruit dan wat zoete paprika (in kleine blokjes, ziet er ook nog eens vrolijk uit. Serveer hem in een uitgeholde pompoen als soepkom, Eet smakelijk!

De Boerin



### **Bezoek aan het Archeon**

17 september 2015, niet zo maar een gewone donderdag maar De donderdag dat we met (bijna)iedereen naar het Archeon in Alphen aan de Rijn zijn gegaan.

We verzamelden ons op het transferium in Hoorn, ook dat was een soort van spannend, was iedereen er wel op tijd? Het regende overigens pijpenstelen.

We gingen met twee auto's en twee begeleiders en na een stief uurtje rijden zijn we bij de plaats van bestemming aangekomen. Van te voren was afgesproken dat ieder voor zich reed, dit om ongelukken te voorkomen. Dat betekende wel dat er even gewacht moest worden op het parkeer terrein alwaar we verwelkomend werden door de eerste geit van die dag, Hoera, Meehhh.

Bij aankomst in de centrale hal waren er gelukkig voldoende paraplu's voor handen, de mensen na ons hadden het



nakijken. Die kregen een nat pak.

Nik i had geregeld dat we bij het klooster eerst maar koffie met gebak gingen nuttigen. Heerlijke, ambachtelijke appeltaart met slagroom en, heeeeeeel lekker, een noten rozijnen mengsel



gedrenkt in honing, echt super lekker. Na de koffie waren we

Niki ff kwijt, die moest natuurlijk even de kruidentuin van het klooster inspecteren. Hahaha. Onze eerste stop was het Neolithicum, de tijd van de jager verzamelaars. Daar was niet zo heel veel aan te zien dus maar met de tijdmachine naar de bronstijd doorgestoomd. Daar waren een aantal interessante gebouwen, meest georiënteerd op de landbouw en werkplaatsen. Via een hele grote runensteen met tekst en uitleg kwamen we in de ijzertijd aan. Bij de poort waren aan weerszijden een tweetal standbeelden die de God en de Godin uitbeelden. In een van de twee woningen werd tekst en uitleg gegeven over je met vuursteen en tondel een



**Er is nog plaats...**

Op de maandag en op de vrijdag hebben wij nog ruimte voor iemand die heel graag ons team wil komen versterken.

Wij bieden een gezellige plek met veel afwisselende bezigheden in het ritme van de seizoenen. Een dagje proefdraaien hoort tot de mogelijkheden.

Lijkt het je iets? Neem dan contact op met Niki. 0650127919 of stuur een mail naar groenhoeve@gmail.com

**In het volgende, extra dikke Yule nummer:**

- Yule
- Wist U dat.....
- D'Abu aan het woord
- Fotostrip van Tijger
- Koken met de boerin
- Terugblik op 2015
- Stichting Heemz.org
- En nog veel meer...

vuurtje kon maken. Ieder die aanwezig was mocht het proberen om een vonkje uit de steen te slaan.

Via een pad kwamen we bij de Romeinen aan. Het eerste wat we tegenkwamen was een markt kraampje met medische instrumenten. Een pottenbakker, en iemand die uitleg gaf aan het romeinse telsysteem. Het blijven rare jongens! 2015 schrijf je als MMXV, 1000+1000+10+5.



Op de achtergrond was er al enig rumoer te horen en liepen we op het geluid af. Een echte Gladiatoren wedstrijd. Een en ander was aan het ritme van de regen aangepast, op de foto is duidelijk te zien hoe nat het was. Was wel jammer dat we daardoor het tempelritueel niet konden meemaken. We hebben uiteindelijk nog wel even gekeken. Maar ik vergeet iets. Het meeste rumoer kwam van een schare kinderen die zich

mochten verkleden als echte romeinen en een aantal andere kinderen waren fibula's aan het maken. Dat hebben wij uiteindelijk ook gedaan, echt simpel, maar het lijkt ingewikkeld.

Omdat het schema hier en daar aangepast was, en dus ook de tijdbeleving, zijn we letterlijk teruggedaan in de tijd naar de houtbewerker van de vroege middeleeuwen. Daar hebben we heerlijk gegeten van de meegebrachte etenswaren en genoten van de warmte van het vuurtje. De houtbewerker vertelde van alles over het bewerken van hout en been. Heel erg leuk allemaal.

Al met al een zeer leuke dag en bij iedereen leeft het gevoel dat we nog eens terug moeten gaan omdat we veel niet gezien hebben.

Verslag Ian en Linda

